

Mission i Sydamerika

Evangeliekirken har nu i nogle år støttet det fantastiske evangelisationsarbejde, som Laura og Bengt Axell leder i Paraguay. Her fortæller vi historien om to unge, der fulgte det kald, som Gud lagde ned i deres hjerter!

Laura og Bengt rejste i 1967, som nygifte, til Argentina for at hjælpe til på et børnehjem, som Gunnar Axell og dennes hustru havde stiftet i 1960. For det unge nygifte par var det ren idealisme, for de havde dengang intet fast økonomisk underhold fra Danmark.

Imidlertid besluttede Pinsekirken i 1970, dengang ledet af forstander og præst Kurt Christensen, at man ville stå som udsender menighed og bagland for Laura og Bengt og fra dette år yde fast løn til det nye missionærpar.

I de første år (dvs. fra 1967-70) arbejdede parret på førnævnte børnehjem, som lå på øen Apipé Grande i det nordlige Argentina. Senere, da Børnehjemmet blev flyttet ind til fastlandet grundlagde de, sammen med Gunnar Axell og Bengts to brødre, en Pinsekirke i byen Ituzangio 10 km. fra børnehjemmet.

Dette blev begyndelsen til ca.18 års effektivt og frugtbar menighedsarbejde i Argentina, hvor Laura og Bengt, trods en beskedne løn og nogle ofte meget vanskelige vilkår, arbejdede målbevidst og utrætteligt.

I 1975 flyttede Axells til den meget større by Corrientes (provins af samme navn) længere vestpå, hvor de blev bedt om at overtage ansvaret for en Pinsekirke, som pga. forskellige problemer var reduceret til ca. 30 medlemmer. Trods et svært udgangspunkt, kom der snart gang i arbejdet. Da Axells kunne gøre status i slutningen af 80'erne, talte menigheden ca. 4.000 medlemmer fordelt på modermenigheden i Corrientes samt medlemmer i dattermenigheder, som lå spredt i et større geografisk område i de omkringliggende provinser.



I løbet af denne lange periode, som kun var afbrudt af kortere orlovsophold i Danmark, fik Axells fem dejlige børn, tre døtre og to sønner.

Daværende forstander, Jørgen Christensen, rejste midt i 80'erne en tur ud for at besøge Axells og tilse arbejdet. Han var særdeles fascineret af det, han oplevede på denne rejse. Nogle af de største indtryk, han tog med sig hjem var de ting, som skete i forbindelse med de såkaldte kampagner, som Axells m.fl. afholdt rundt omkring. På kampagnerne skete der mange helbredelser og mirakler overalt, hvor man forkyndte evangeliet om Jesus. Mange af de indfødte havde aldrig hørt evangeliet om frelse ved tro på Jesus før. Folk i hundredvis blev dels omvendt og kom til tro på Gud – og dels helbredt for alverdens sygdomme. Det var bl.a. ikke ualmindeligt at opleve, at overvægtige mennesker pludselig ikke kunne holde bukser og kjoler oppe, fordi Guds kraft rørte deres legemer. En andet mærkeligt fænomen fra denne periode var "overnaturlig plombering" af folk tænder. Der er taget en del fotos af mennesker, som oplevede dette, men ingen kan rigtig forklare hvad "den himmelske legering" bestod i. Mange andre typer af mirakler kunne nævnes, så som blinde, der fik deres syn, døve som fik hørelse tilbage, lamme som gik, for nu at blive i Bibelske udtryk. (disse ting sker fortsat i dag)

Jørgen og Bengt foretog i samme forbindelse en tur til Paraguays hovedstad, Asunción. De fornemmede sammen de store behov, som også fandtes i dette fattige og forarmede land.

Få år efter dette besøg, blev Laura og Bengt klar over, at Gud nu ledte dem til at rejse fra Argentina for at starte et nyt arbejde i Paraguay. Under en orlovs periode i Danmark i 1988 modtog parret en henvendelse fra en Pinsekirke i Asunción, som bad dem komme ud og hjælpe dem i arbejdet der. De kendte en del til kirken i forvejen. Dette førte til at Axells fra begyndelsen af 1989 overtog ansvaret for denne menighed.

I tretten år har Laura og Bengt nu arbejdet ud fra denne menighed og har endnu engang vist sig at være nogle særdeles effektive og dygtige missionærer. De står i dag i et blomstrende arbejde med mere eller mindre direkte ansvar for flere hundrede kirker i Paraguay. I øjeblikket er de i gang med et nyt "kirkeplantningsprojekt", hvor målet er, at danne fire nye kirker om året, hvilket allerede sker.



I alle årene, både i Argentina og nu i Paraguay har Axells, foruden det rent kirkelige arbejde, lagt stor vægt på den sociale side. Det har ligget som en grundvold i dem helt fra starten, hvor de hjalp adskillige forældreløse børn fra slummen på Børnehjemmet i Ituzangio. Således var de også primus motor i, at det store børne- & familiecenter Filadelfia i Corrientes blev bygget, ved hjælp af midler fra Sida i Sverige.



Centret ligger i udkanten af et stort slumkvarter og gennem dette center er tusindvis af børn gennem årene hjulpet til en bedre tilværelse gennem fadderhjælp fra Skandinavien. En meget stor del af disse familier er nu kristne og tjener Gud på mange forskellige måder.

En af Bengts meget gode fortin, som man har set igennem alle årene, er hans udtalte evne til at få mange nationale kristne medarbejdere i gang og uddelegere ansvar til dem. Tilsvarende har Laura en enestående evne til både selv at lede og hjælpe i det sociale arbejde, samt få andre i gang med at hjælpe også.

Læs også: [Missionsbrev](#)